

Voor de 26-jarige Gemma is het leven een groot feest. Op haar drie beste vriendinnen kan ze bouwen. Ze heeft haar eigen flat en een goede baan. Het enige wat ontbreekt is een grote liefde. En daar besluit Gemma wat aan te doen. Na een avondje doorzakken besluit Gemma in enigszins benevelde toestand een prijsvraag uit te schrijven. De hoofdprijs is een date met haar. Als ze de volgende ochtend weer nuchter is, beseft ze wat ze gedaan heeft en hoopt dat er niemand op reageert. Zeker als ze de knappe Boudewijn ontmoet, vergeet ze het incident. Maar dan komt er toch nog een serieuze reactie. En hij is leuk! Dan slaat Gemma aan het twifelen, is Boudewijn wel haar ridder op het witte paard? Wat moet ze doen? Een prettig en vlot geschreven verhaal met leuke onverwachte wendingen. Geheel van deze tijd en met herkenbare (Hollandse) aspecten erin verwerkt. Een goed debuut van de in 1987 geboren schrijfster. Een leuk, lekker leesbaar boek dat jongere vrouwen zeker zal aanspreken. Paperback met normale druk.

8

Simone Lukkassen-Busser